

8. We Mogen Niet Vergeten

we kunnen de ogen niet sluiten want duizenden werden vermoord
we laten ons niet ontstelen wat ons eindelijk toebehoort
we mogen niet vergeten dat dit is de werkelijkheid
dit lied zal blijven klinken tot Chili is bevrijd

de mannen op de velden hadden veel van hun oogst verwacht
maar in naam van het vrije westen werden duizenden afgeslacht
de vrouwen op de velden hadden veel van de toekomst verwacht
maar in naam van ene Henry werden duizenden afgeslacht

de vrouwen hadden ook kinderen en vele werden verwacht
maar kinderen hebben de toekomst dus werden ook zij afgeslacht
we mogen niet vergeten dat is de werkelijkheid
dit lied zal blijven klinken tot Chili is bevrijd

we kunnen de ogen niet sluiten want duizenden werden vermoord
we laten ons niet ontstelen wat ons eindelijk toebehoort
we mogen niet vergeten dat dit is de werkelijkheid
dit lied zal blijven klinken tot Chili is bevrijd