

107 Ode an die Freude

Alle menschen werden Brüder
is een lied voor groot orkest
't is door Beethoven geschreven
ja die mens deed ook zijn best.

Bovendien wordt het gezongen
dat was Ludwig toch van plan
door zowel mannen als vrouwen
door een koor van duizend man.

Want zo zou het lied dan groeien
langs de straten van de stad
over grenzen, talen, rassen
totdat heel de wereld vat.

Alle Menschen werden Brüder
Beethoven naïeve kloot
met het kaaksbeen van een ezel
slaat Kain zijn broeder dood.

Freude schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken
himlische dein Heiligtum.

Deine Zauber binden wieder
was die Mode streng geteilt
alle Menschen werden Brüder
wo dein sanfter Flügel weilt.