

## **Imaste dio**

Wij zijn met twee, wij zijn met twee  
de klok sloeg acht, doe het licht uit  
de wachters slaan, vannacht komen zij weer

één gaat voorop, één gaat voorop  
de anderen volgen in stilte  
en dan het gekende liedje

twee slagen, drie slagen,  
duizenddertien slagen  
jij hebt pijn, ik heb pijn  
wie van ons heeft het meeste pijn  
de tijd zal het ons leren

wij zijn met twee, wij zijn met drie  
wij zijn met duizenddertien  
wij gaan mee in de tijd  
mee in de tijd, mee in de regen  
het bloed vormt korsten op onze wonden  
de pijn steekt als een spijker

wreker, redder,  
wij zijn met twee, wij zijn met drie  
wij zijn met duizend en dertien.

*Mikis Theodorakis schreef een liederencyclus "O Andreas – Lieder voor Andreas" ter herinnering aan zijn lotgenoot en politiek gevangene Andreas Lentakis. Samen zaten ze tijdens het kolonelsregime opgesloten in de gevangenis van de Bouboulinasstraat. Theodorakis was er getuige van de folteringen die ook zijn vriend Andreas moest ondergaan, maar ook van diens moed en oprechtheid. Andreas werd hierdoor een voorbeeld voor zijn kameraden en een symbool voor hen die temidden van onmenselijkheid hun menswaardigheid bewaren. Imaste dio is één van de liederen uit deze cyclus.*