

Het Kauwenberglied

Al die jaren zijn wij voortgedreven
waar geen mens ooit komen zou.
Hoe miserie door kan wegen
niemand die het weten wou.

Dag na dag verdragen
verloren met zovele vragen
zonder mens te mogen zijn.

Al die tijd gevloekt, gesmeekt, gebeden
dat het eindelijk anders kon,
voortgejaagd en nagewezen,
nergens zicht op horizon.

Dag na dag verdragen ...

Maar de tijd is nu voorgoed gekomen
om voor altijd op te staan.
Taal te geven aan de dromen
die met ons zijn meegegaan.

Dag na dag geboren
niet langer meer geheel verloren,
mens als ieder ander zijn.
Onze tijd moet langzaam leren weten
wie wij nu geworden zijn.
Niemand die nog wordt vergeten
in dit nieuwe samenzijn.

Dag na dag geboren ...

Bij de viering van 25 jaar Vierde Wereldwerking Buurtcentrum Kauwenberg werd dit nieuwe lied op tekst van Karel Staes en op muziek van Jan Van der Roost voor het eerst uitgevoerd.