

Hemos Dicho Basta

Er zijn reeds te veel opstandelingen
we zeiden basta en zijn in beweging gekomen.
Niemand in de wereld kan ons stoppen de strijd is begonnen
en wij zullen overwinnen want gerechtigheid zal heersen.
We zeiden basta en zijn in beweging gekomen.

Het vergoten bloed kan ons aanduiden welke weg we
moeten nemen opdat in de wereld vrede zou heersen.
Met opgeheven hoofd zonder terug te kijken.
De toekomst is aan ons en aan de gemeenschap.
We zeiden basta en zijn in beweging gekomen.

Ook al mocht het iemand niet bevallen wat ik hier zing
De Amerikanen zullen wij leren,
samen vechtend hier op deze plaats.
Alleen met de armen zullen we vechten
We zeiden basta en zijn in beweging gekomen.

*Cubaans lied tegen het Amerikaanse imperialisme.
Je vindt het op de eerste LP van het Wosh-koor.*