

35. Ik En Mijn Broer En Guiseppe

We komen uit het zuiden van't land,
Ik en mijn broer en guiseppe
De aarde dor en de zonnebrand,
Is er ongenadig heet

We hadden er heel ons leven verpand
En konden ook niet beletten,
Dat elke boom en ook elke plant
Van grote dorst bezweek

Refrein

*We konden niet zomaar gelaten
Staan wachten op betere tijden
We hebben ons land verlaten
En we trokken naar de mijn*

We waren nog jong en zeer elegant,
Ik en mijn broer en guiseppe
En in dat verre regenland,
Zou alles groener zijn
Het leek wel het beloofde land
Want naar we ons vertelde
Zouden we daar bij de hoogste stand
Ereburgers zijn

Refrein

We kregen een bijl en een lamp in de hand
Ik en mijn broer en Guiseppe
We boorden er gaten in de wand
Diep onder de grond
Nu zijn we bij d'eerste burgers van't land
Maar toch zijn het rare wetten
Verheven tot de burgerstand
En zwoegen als een hond

Refrein