

101 - Zeemansshanties

We trekken en sleuren on hier kapot, douwe jongens douwe
En da voor zo weinig geld begot, douwe jongens douwe

De blackpan is slecht en de pree is klein, douwe ...
Dat komt om da wij maar sloebers zijn, douwe ...

We zijn al zo lang van huis geweest, douwe ...
Ons vrouwen die missen wij nog het meest, douwe ...

Allé coureuge vivat hé coureuge vivat
We varen al zo lang op zee, allé ...
Water wind en soms een meeuw, allé ...
We knnen de smaak van beer niet meer ons keel die doet van dorst zo zeer
Allé ...

Wie wilt er mee gaan varen, ver over zee
Als kapitein of lichtmatroos, wie vaart er mee
En als het anker wordt gelicht, farewell adieu
Onzen toren blijft nog lang in zicht, farewell adieu

What shall we do with a drunken sailor
What shall we do with a drunken sailor
What shall we do with a drunken sailor
Early in the morning!
Chorus:
Way hay and up he rises
Way hay and up he rises
Way hay and up he rises
Early in the morning!

Put him in a long-boat till he's sober
Early in the morning!

Shave his belly with a rusty razor
Early in the morning!
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Hisse et ho, Santiano !
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux :
Je suis fier d'y être matelot.

Tiens bon la vague tiens bon le vent.
Hisse et ho, Santiano !
Si Dieu veut toujours droit devant,
Nous irons jusqu'à San Francisco.

Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Hisse et ho, Santiano !
D'y penser j'avais le cœur gros
En doublant les feux de Saint-Malo.

On prétend que là-bas l'argent coule à flots.
Hisse et ho, Santiano !
On trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.

Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux.
Hisse et ho, Santiano !
Au pays, j'irai voir Margot.
A son doigt, je passerai l'anneau.