

Congo wil groeien

*Het campagnelied dat Bob in 2005 schreef voor de vastencampagne van Broederlijk Delen.
We namen het ook op met een aantal muzikanten en zangers van Frappant.
Het Lingalastukje betekent : dag Congo, dag vriend, dag Congo, leve Congo !*

“Het thema van de campagne was dan ook hetzelfde als het jaar voordien: Broederlijk Delen laat groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen uitvoeren. Niet onze plannen. Duurzame verandering groeit alleen uit keuzes, mogelijkheden en ervaring van mensen ter plaatse. Alleen de eigen plannen zijn echt gedragen en aangepast aan de lokale situatie. We nodigden groepen en scholen uit om zich mee achter de plannen van onze projectpartners en achter de politieke actie te scharen. We deden dit op een muzikale manier en zongen in alle toonaarden dat Congo recht heeft op een waardige toekomst. Duizenden mensen zongen het campagnelied in kerken, zalen of op campagnebijeenkomsten. “ (tekst van de site van Broederlijk Delen)