

Vencemos

Vanuit het hart van het vaderland hoort men de roep van het volk
De dageraad kondigt zich reeds aan en heel Chili gaat aan het zingen.
We herdenken de moedige soldaat wiens voorbeeld hem onsterfelijk maakt.
We zullen overwinnen, zelfs de ellende overwinnen we ook.
We zullen overwinnen, we zullen overwinnen, duidenden ketens zullen moeten gebroken worden.
Boeren, soldaten en arbeiders, ook vrouwen en studenten
bedienden en mijnwerkers, allen zullen we onze plicht vervullen.
We zullen de velden vol glorie bezaaien want in het socialisme ligt de toekomst
allen samen zullen we dan geschiedenis maken, dat is onze opgave.

'We zullen overwinnen' is het lied van de Chileense Unidad Popular. De tekst is van Sergio Ortega, de muzien van Claudio Ittura.

Het werd voor het eerst gezongen op een grote betoging ter ondersteuning van het Chileense volkssocialisme van Allende in mei '72 ter gelegenheid van de UNCTAD III-conferentie in Santiago. Enige maanden later werd Allende doodgeschoten.