

137 We zullen doorgaan

Een lied van de Nederlandse zanger **Ramses Shaffy** (°1933 †2009)

Het lied verscheen voor het eerst in 1972 op plaat op het album "We Zullen Doorgaan" in een versie waarbij Shaffy solo zingt. Drie jaar later nam hij het nummer opnieuw op, maar ditmaal met vocale begeleiding door het koor De Stem des Volks.

Shaffy is ook in Vlaanderen bekend met dit lied, maar ook met nummers zoals 'Sammy', 'Pastorale' (met Liesbet List), 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder'.

In onze voorstelling *'Het circus van het leven, de liefde en nog zo van die dingen'* wordt het ons waardig slotnummer.