

121 Unison in harmony

Woorden van kiezen of verliezen doorklieven de lucht, springen alle kanten op.

Vreugde en plezier de dagen erna.

Zing de pannen van het dak.

Het kan ons niet schelen als het dak niet meer te redden valt.

Zusters, broeders, en alle anderen,

Laat dit de ster zijn die we volgen:

Harten in vuur en vlam, maar geen messiassen.

Hoor de muziek uit de verte: wat we zingen is wie we zijn.

Over heuvels, over dalen, over bergen, over zeeën,

Zullen landen tot elkaar zingen

Tot ze ophouden te bestaan verenigd in harmonie.

Jim Boyes schreef dit lied in 1994 voor het Engelse a capellatrio Coope, Boyes and Simpson waar hij deel van uitmaakt. Zij werden bij ons vooral bekend door hun jarenlange samenwerking de Vredesconcerten van Passendale die vanaf 1993 meermaals in de Westhoek werden ingericht.

We hebben nog een ander nummer van hen op ons repertoire 'Only remembered'.